

A. Kabele





Dankbaar om zijn inzet, zijn leven,
om zijn moedig en gelovig voorbeeld,
om alles wat hij voor ons betekend heeft
vertrouwen wij toe aan de liefde van God.

GUSTAAF LANNEER

Salesiaan van Don Bosco

Hij zag het levenslicht te Tollembeek op 3 januari 1933, begon zijn noviciaat te Groot-Bijgaarden in september 1952, deed er zijn eerste geloften op 2 september 1953; zijn totale toewijding sprak hij uit te Oud-Heverlee op 25 april 1960. Hij werd priester gewijd te Oud-Heverlee op 6 mei 1962. Hij was leraar-assistent in Halle, ging na zijn priesterstudie nog verder studeren en kwam in 1966 als leraar-assistent aan de Karel de Grote Hogeschool te Hoboken. Na meer dan dertig jaar leven tussen jonge mensen nam hij het "herder-zijn" op zich in Wilrijk St.-Jan Vianney en de H. Naam Jezus. De laatste maanden was het afwisselend "thuiszorg" in Hoboken en "kliniek" in Wilrijk. Hij ontving in volle bewustzijn de ziekenzalving tot hoop en troost en ging naar het Vaderhuis op 16 Juni 1999.

Verder gaat de reis...

Staf was bezeten door goedheid, liefde, dienstbaarheid voor klein en groot. Hij kende geen bergen die te hoog waren, hij was steeds op zoek naar een omgeving van geborgenheid, hij had steeds mensen nodig om zich heen, om gedachten te wisselen, gevoelens te uiten, bekommernis delen en dat in daden om te zetten. Scherp van geest, rijk aan gevoel, dienstbaar in daden heeft hij geleefd tussen en met vele jonge mensen; hij ging hen opzoeken, sprak ze aan, toonde belangstelling voor de mens en voor de studie. Deze zorg ligt nu achter hem, hij weet dat rusten in de aarde, rusten is in God, zijn Schepper, dat niets voor niets is geweest; geborgenheid geven aan jonge mensen, echt medebroeder zijn, thuis zijn in familie en bij de vele vrienden, het is veel geven maar ook veel ontvangen en dit in overvloed. Zorg baren, zorgen delen, verzorgen is dankbaar zijn, zich laten verzorgen is een kunst die Staf bezat. Het is als een zwemmer zijn: bedolven maar ook gedragen door het water, kijkend naar de oever, naar het land dat paradijselijk opdoemt, als een droom die werkelijkheid wordt duikend naar nieuwe klaarheid van een landschap als nooit tevoren, van hemel zijn, hemel worden, van geloof in en geloof aan, van vertrouwen in en vertrouwen aan, van liefde totaal.

Staf, je blijft een priester om van te houden.

Een gezalfde van God die ons de weg naar God voorleeft, die zelf een weg naar God voor ons is geworden. Je was doordrongen van zijn Geest om te kunnen leven, voorleven en overleven, zelfs over de dood heen.

Voor uw gebed, aanwezigheid
en woorden van troost danken
wij u oprecht.

*De Salesianen van Don Bosco
De familie en vele vrienden in de
parochie en daarbuiten.*