





*Ik zal zingen voor Jahwe  
want Hij is de hoogste.  
(Exodus 15,1)*

Dankbaar aandenken aan

## **Gerard KEPPENS**

*salesiaan van Don Bosco*

geboren te Sint-Niklaas op 22 mei 1927  
salesiaan geworden te Groot-Bijgaarden  
op 25 augustus 1959  
gestorven in Don Bosco Hoboken  
op 21 augustus 2000

Zijn ja werd volgroeide trouw  
als mens, familie, christen, salesiaan.

Zijn genieten was dankbaarheid om het  
leven en al het goede van de schepping.

Zijn zorg voor eigen familie werd liefde  
voor de mensenfamilie.

Zijn inzet als een echte broer en schoon-  
broer, een oom en vriend voor dierbaren,  
sierde hem.

Zijn lof voor Maria, Hulp der Christenen  
verblijdde groot en klein, man en vrouw.

Zijn aanhankelijkheid aan Don Bosco is  
opengebloeid tot concreet leven voor  
vele jongeren.

Zijn werk in de afdeling mechanica was  
staalharde goedheid voor ontelbare  
jongens.

Zijn liefde voor de muziek raakte de  
religieuze snaar van velen.

Zijn ziekten sinds 6 december 1999 toon-  
den zijn moedig aanvaarden in overgave.

Zijn geloof in de verrijzenis breekt open  
in het volle leven bij Christus.

Gerard: een broer, een medebroeder,  
een opvoeder, een gelovige,  
een genierter, een zanger.

Gerard, dank je wel.

Zing nu in het hemels koor  
lof voor God en alle leven.

Blijf ons begeleiden en sterk ons hart  
met vertrouwen en geloof.

De familie en de salesianen  
van Don Bosco danken U voor de  
troost van uw gebed en medeleven.

---

*Begr. - Fun. D. Witters Eksel - Tel. 011-73 49 10*  
*"Hechtelse Drukkerij" - Tel. 011-73 45 12*