





Om hem te gedenken in uw gebed
bieden wij u de gedachtenis aan van

DE HEER

Maurits Quartier

Salesiaan-priester van Don Bosco

geboren te Harelbeke op 30 mei 1913
eerste professie op 2 september 1945
eeuwige professie op 4 augustus 1951
priester gewijd te Turijn op 1 juli 1954
in het geloof van de verzezen Heer
overleden te Kortrijk op 3 februari 2000.

Hij was werkzaam in verschillende huizen van Don Bosco :
Groot-Bijgaarden, Leuven, Grand-Halleux, Heverlee, Oud-
Heverlee, Sint-Pieters-Woluwe, Kortrijk, Hoboken en Eeklo.

**“Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar
buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij
bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen Hem
achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze :
‘Iedereen zoekt U’.”** (Marcus, 1,35-37)

*De families Quartier - Veys en de Salesianen van Don Bosco
danken u voor uw gebed en medeleven.*

Maurits Quartier was het derde kind uit een gezin van 11 kinderen, waarvan er één vroeg stierf. Zo groeide hij op als één van de oudsten in een vlassersgezin van 10. Hij was een kind van de streek. Het leek erop dat enkele gebeurtenissen, zoals de intrede van een broer en een zus in het klooster, de dreigende oorlog, zijn studiedroom zouden kortwieken. Gedurende enkele jaren moest Maurits samen met de ouders instaan voor het kostgewin in de alomtegenwoordige vlasindustrie. Daar haalde hij zijn liefde voor de lichamelijke arbeid.

Maar er leefde een andere droom bij hem, een droom die stilaan vorm kreeg toen hij na enkele harde oorlogsjaren naar Don Bosco Kortrijk kon gaan en via de middenjury zijn humanioradiploma kon behalen. Zware en pijnlijke oorlogservaringen hadden hem getekend. Hij had het lijden van mensen gezien en het zelf ondergaan. Het beeld van de lijdende mens, zowel lichamenlijk als geestelijk, zou hem niet meer loslaten. Steeds sterker groeide het verlangen om als priester het lijden van mensen te helpen dragen en verzachten.

Tegelijkertijd raakte Maurits in de ban van de figuur van Jan Bosco en zijn 'preventief systeem', zodanig zelfs dat hij bij Don Bosco bleef en het noviciaat binnentrad in 1944.

Doorheen de studies filosofie te Leuven en theologie aan de Gregoriana te Rome, kwam het denken van Maurits tot volle ontplooiing en rijkdom. Zijn geleerdheid en kennis richtten zich niet naar boeken of bibliotheken, maar naar de mensen die hij met grote en diepe pastorale zorg tegemoet trad. Maurits was een uitmuntend vormingsleider en directeur voor zijn jonge salesianen. Hij koppelde een eerlijke bezorgdheid voor een gedegen religieuze en salesiaanse vorming aan een eindeloos geduld en doorleefde zachtmoedigheid.

Elke blik, elk woord of gebaar van hem werden ingegeven door een doordachte bekommernis voor het welzijn van elke medebroeder. Met grote luisterbereidheid aanhoorde hij de vragen en het zoeken van de salesianen, de noden van de werken van Don Bosco in een snel evoluerende provincie, binnen een postconciiliaire Kerk. Hij was de overste, de priester en medebroeder die vragen stelde, situaties goed overwoog, de gevolgen van beslissingen probeerde in te schatten, voorzichtig beslissingen vorm gaf en steeds rekening hield met de morele en psychische draagkracht van de betrokken mensen. Pater Maurits was een salesiaan-priester met het wijde hart van Don Bosco, gevoed door de barmhartigheid van de Goede Herder. Voor ontelbare leken en religieuzen is hij de raadsman en biechtvader geweest, de geestelijke leider, de toevlucht in nood, die het volle vertrouwen verdiende. Met diep geloof heeft hij aan zeer velen de vergeving en de vrede van de Heer toegezegd, mild en toegankelijk op elk uur van de dag. Zijn religieus- en priesterleven werd regelmatig gevoed door innerlijk gebed en van uit een diepe spiritualiteit. Uit deze bron stroomden alle genaden hem toe. Tot in de groeiende stilte van zijn demeterende geest, is hij tijdens de vier laatste levensjaren in het RVT 'Pater Maurits' gebleven, blij en tevreden aanwezig, de medepatiënten in gesprek nabij en behulpzaam voor iedereen. Vandaag nemen we afscheid van een groot en edel priester-salesiaan en een goed familielid. Hij is teruggekeerd naar het huis van de Goede Herder. Moge hij er de eeuwige liefde en vrede vinden die hij zo overvloedig en onbaatzuchtig heeft verkondigd.