



Ik beloof je brood, werk en de hemel.

(Don Bosco)

+

Dankbaar aandenken aan

André MATHYS

Salesiaan van Don Bosco

Geboren te Nazareth

op 15 september 1924.

Eerste professie te Groot-Bijgaarden

op 2 september 1944.

Eeuwige professie te Hoboken

op 5 augustus 1950.

Overleden te Aalst

in het OLV Ziekenhuis op 3 maart 2010.

*De salesianen van Don Bosco en de familie
danken u voor uw gebed en medeleven.*

Mijnheer André,

altijd stond je als 'salesiaan in hemdsmouwen' paraat, echt en hecht. Op jou kon men vertrouwen, bouwen.

Jij 'was' er, getuigt ook je familie. Als kok en noeste, taaie werker was je een graag geziene pionier in Hoboken. Voor keukendienst en drukkerij keek je in Halle op geen uur.

Met je praktisch verstand, je gouden handen en warm kloppend hart ondersteunde je de gemeenschappen van Heverlee en Groot-Bijgaarden in dienst aan jongeren en volkse mensen. Portier zijn (die vriendelijke pater aan de telefoon, zegden velen), koffie zetten, tafel dekken, was en strijk, zelfs naaien ... je deed het met hart en ziel en veel aandacht voor de zwakken. Van alle markten thuis herstelde je elektriciteit, verwarming, toiletten en welk toestel ook.

Dat deed je niet alleen in je gemeenschap, ook voor je familie, Chiro en parochie. Als religieus beleefde je eenvoudig en trouw je geloof en was je stipt aanwezig bij alle gebedsmomenten, gewoon biddend of als lector of voorzanger. Tot je laatste dag in onze gemeenschap zette je als slot van ons avondgebed het 'U groeten wij Maria ...' in.

Met trouwe toewijding, zoals de Goede Herder in het evangelie, verzorgde je in huis dag en nacht menige medebroeder tot in zijn laatste uren.

Dat was heilig voor je, zelfs toen eigen gezondheid en kracht afnamen. In hun naam danken wij je, herder met hart voor je schapen. Bij de jaarleuze 2010 voor de Salesiaanse Familie 'Heer, wij willen Jezus zien' getuigen wij van jou, André, dat jij velen Jezus hebt laten zien, en wij zijn er vast van overtuigd dat jij Hem nu zelf ziet in al zijn heerlijkheid.

